

האם בחלם היינו?

מאת: ד"ר עודד עמיחי, 5.10.2018

קוראים נכבדים
אני מזמין אתכם לחזור ולעיין ב-4-5-6 המאמרים האחרונים. להלן לקט קצר של תגובות
חדשות:

יון ליב

מעניין אם לייזר יכול להגן בפני ההיפרסוניים. טילים היפר' [1]:

עודד עמיחי

הלייזר יכול ליירט כל טיל, לא משנה מה מהירותו.
בגלל המהירות הגבוהה של הטיל, לייזר קרקעי יהיה גבולי בזמן. לייזר מוטס ודאי!

אלי בר און

הדברים פשוטים וחייבים להיות מובנים גם לכל סטודנט למדעים מדויקים ולמהנדסים חבל"ז.
מהירות האור גבוה פי 300 אלף מהמהירות הממוצעת של כל מיירט(הוא מתחיל באפס ומאיץ)
מהירות והקרן מתחילה ומסתיימת ב 300 אלף ק"מ לשניה)
מהירות הקרן גבוה פי 250 אלף ממהירות הטיל התוקף אותו היא נועדה ליירט.
זה כל הסיפור.

טוב שאבותינו בחרו לפתח ולטוס בעולם במטוסים ולא להגיע לאמריקה על גבו של חמור.
מערכת הבטחון בחרה בחמור, מי איך ולמה? לא מובן לכל בר דעת.

עודד עמיחי

הסיבה ברורה. כתבתי על זה פעם. היו באותם ימים 2 קונספציות (בלי שמות):

1. הברזלים (טילי החיזבאללה) יחלידו במחסנים.

2. אם וכאשר, נכסח להם את הצורה.

שתי קונספציות שהן אחת: שחצנות, יהירות וחוסר הבנת הנקרא (ניתוח אמיתי של המצב
בשטח).

לפיכך, חכמי הדור בחרו לסייע על גב הדאגה הציבורית, ובסיוע כספי אמריקאי, לתעשיות
הביטחוניות. לתע"א היה חץ-2, גלגלו את חץ-3. לרפאל היתה בעיה עם קווי ייצור לא נחוצים של
טילי אוויר-אוויר. מצאו להם פרנסה. איש לא התעניין ברצינות בשאלה מה זה עושה נגד מבול
של טילים ורקטות וגם פצמ"רים.

מי שסבור בטעות שאיום זה צץ באמשים האלה, טועה. היו כאלה שחזו התפתחות זו עוד לפני
40 שנה! כן עוד לפני שבכלל היו טילים באזור. שמותיהם שמורים במערכת...

עודד עמיחי

וישאל מי שישאל:

טוב, היה... היה...

אבל מה קורה עכשיו? האיום ברור. אין פתרון, חרף המיליארדים שהושקעו, ידוע למי שצריך
לדעת.

אז למה עכשיו לא עושים כלום? היכן הלייזר?

אני מפנה את השואלים לסדרת הטלוויזיה הבריטית מהימים ההם: כן אדוני השר (יס מיניסטר).
מי שמנהל את העניינים אלה הפקידים. בכירי מפא"ת בעבר ובהווה. אלה ועוזריהם הנאמנים.

חלקם עיתונאי חצר. חלקם יורה לעיתים בליסטרות באתר זה ובאחרים.

הם לא יתנו לזה לקרות. אם יגיע לייזר וחלילה יצליח, יתחילו לשאול: היכן הייתם קודם?

אז מה עושים? מספרים שאין ג'ירפה כזו בגן החיות, שנקראת לייזר.
הצעתני להביא לייזר חשמלי חלש. נגד עפיפונים. כזה שכבר נמצא בשימוש הצבא האמריקאי 3
שנים, ומיועד ליירוט כתב"מים (שם מרשים למה שפעם נקרא מל"טים), ורחפנים. איומים
שיופיעו מרצועת עזה מחר בבוקר. מתאים גם נגד עפיפונים.
מסתבר שלא! דלתם נעולה. לייזר? לא. המניסטרים למעלה עוד עלולים שלא להבחין בין לייזר
ללייזר, וירצו חלילה להריץ שוב את הסקייגארד. זה לא... הבנתם?
אמר לי פעם, לפני למעלה מעשור, איש חכם, רב פעלים, שעד שלא יהיו כאן 5,000 הרוגים, לא
יקרה כלום.
אני מסרב להשלים. לא יתכן...

ולמי ששכח, אני מעלה שוב את יצירת המופת מלפני כמה שנים: האינטרסנטים 2, של ידידי
יענקל דרדש...

<http://wp.me/pXLKy-1cW>

סימוכין [1]

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2316165048607322&id=1131524103629860